



Leontien van der Pluijm woont samen met haar vriend in Apeldoorn. Van kleins af aan was ze al gek met beesten. Met name de kat van de buren was haar grote lieveling. Honden waren er niet zoveel in de familie of vriendenkring. Sinds ze is gaan samenwonen is daar verandering in gekomen. Na één maand waren de eerste katten er al en aangezien haar partner vroeger wel een hond had, duurde dat ook niet lang meer. Ze kan ontzettend genieten van haar katten, maar haar honden zijn echt een verrijking van haar leven!

IK & MIJN

H O N D

leuke mensen
&
leuke honden

Toen je eindelijk de kans kreeg om een hond aan te schaffen, voor welk ras heb je toen gekozen?

'We hebben er lang over nagedacht voor welk ras we moesten gaan. Dat er een hond kwam dat wisten we zeker! Maarja, wat voor een? Toen een kennis van ons vertelde dat zij een Rhodesian Ridgeback had, zijn we ons meteen gaan verdiepen in dit ras. Wat een geweldige honden! Je raad het al: In 2007 hebben wij een Ridgeback pup uitgekozen.'

Is het maar bij één hond gebleven?

'Inmiddels is Jaidy drie jaar oud en uitgegroeid tot een prachtige dame. Af en toe heeft ze een pittig karakter, maar is ook vaak een held op sokken. Door de vele wandelingen die we elke dag met haar maken, zijn we in contact gekomen met mensen die voor de stichting "Dierenhulp zonder Grenzen" honden opvangen. We zijn eens een kijkje op de website gaan nemen en wisten niet dat er zo veel honden waren die aan hun lot werden overgelaten. Iedere hond een eigen verhaal. Ons oog viel toen op Mindy; een pup gevonden op straat door een Engels echtpaar dat in Zuid Spanje woont. Zij hebben Mindy naar het asiel gebracht. De vrijwilligers uit het asiel hebben Mindy tijdelijk ondergebracht bij een opvanggezin. Mindy had iets weg van onze Jaidy, hetzelfde bruine kleurtje en een zwart masker, althans op de foto. Nadat we door de stichting goedgekeurd waren als adoptiegezin is Mindy naar Nederland gekomen.'

Dat lijkt me best spannend als je dan uiteindelijk voor een hondje gekozen hebt die je nog nooit in levende lijve gezien hebt?

'Dat was zeker een spannend moment op Schiphol! Daar kwam Mindy aan. Mevrouw was als handbagage in het vliegtuig meegegaan. Wat een klein, lief hondje met een prachtige onderbeet. Sindsdien gaat ze door het leven als mini Ridgeback. Mindy is een energiek hondje dat dol is op kinderen. Sinds we Mindy hebben geadopteerd, ben ik gaan werken voor de stichting als buitendienstmedewerker.'

Wat houdt dat in, buitendienstmedewerker?

'Als buitendienstmedewerker zorg je voor de voorcontrole bij de toekomstige adoptanten die een hond (of kat) willen adopteren die ze op de website gezien hebben. Nadat de hond naar Nederland is gekomen, houd ik telefonisch contact met de adoptanten en na een aantal weken ga ik nog een keer langs voor de nacontrole. Het is vrijwilligerswerk wat ik naast mijn fulltime baan doe, maar ik maak er graag wat tijd voor vrij.'

Is het niet moeilijk als je voor de stichting werkt en je ziet al die zielige hondjes voorbij komen?

'Doordat ik regelmatig op de website van de stichting kijk, zie ik alle adoptiehonden voorbij komen. Zo kwamen dit jaar Bas en Uva op de site. Broer en zus in de steek gelaten door een Nederlands stel wat in Ayamonte woonde. Het verhaal was triest, maar wat een koppies. Een heerlijk stel om te zien en na uitgebreid overleg hebben we besloten ook deze honden te adopteren. Bas en Uva waren onafscheidelijk van elkaar en moesten daarom ook samen geadopteerd worden. Bas is een heerlijke knuffelkont en wil het liefst de hele dag bij je op schoot liggen. Een wandeling hoort erbij voor Bas, maar liever niet zolang... Uva, wat druif in het Spaans betekent, is ook een knuffel. Het liefst deelt ze de hele dag kusjes uit. Uva houdt in tegenstelling tot haar broer wel erg van wandelen. Het is een ontzettend lief en leuk stel bij elkaar. Ik zou er heel graag nog een hond bij nemen, maar helaas is ons stekkie daar niet groot genoeg voor. Een grote boerderij met een mooie grote tuin, daar dromen we nog van. Als het ooit zover komt dan komen er zeker nog wat honden bij!'

Is er nog iets wat je met onze lezers wilt delen?

'Jazeker! Vorig jaar hebben wij het asiel in Ayamonte (Zuid Spanje) bezocht. Dit is het asiel waar onze Spanjaardjes vandaan komen. Het was een bijzondere ervaring om te zien hoe het er daar aan toe gaat. En de verhalen die we allemaal te horen hebben gekregen, echt ongelooflijk! Maar wat geeft het een fijn gevoel om die honden te knuffelen en uit te laten. Stuk voor stuk zijn ze ontzettend blij met een beetje aandacht. Dit jaar wil ik zeker nog een keer terug om te helpen. Laten we hopen dat ook deze honden ooit een eigen mandje krijgen dat ze zo hard verdienen! Want ieder hondje verdient een baasje...'

Wil je meer weten over de stichting waar Leontien vrijwilligerswerk doet?

Neem dan eens een kijkje op: www.dierenhulpzondergrenzen.com

